

## Interpellation om Uppsala kommuns drogförebyggande arbete i skolor

I UNT framgår den 19 februari 2019 att kommunens drogförebyggande verksamhet i skolor möter kritik. Det redovisas inte några statistiska källor, men personer som arbetar nära drogproblematiken vittnar om att användandet av droger på skolor har ökat. Det verkar ha sammanfallit med ett politiskt beslut om att förlänga tiden från misstanke till åtgärd.

Den kommunala enheten Ungdomscentrum har tidigare fått två miljoner kronor från utbildningsnämnden för att kunna bistå med arbetet mot drogmissbruk bland elever. Det stödet drogs in och ersattes av en ny hantering där först socialtjänsten ska göra en utredning. Mer byråkrati och mindre konkret arbete verkar ha blivit resultatet, vilket i sådana fall leder till större lidande för drabbade med anhöriga.

I kampen mot drogmissbruk behöver många aktörer arbeta tillsammans. Polismyndigheten har ett ansvar att stoppa tillgängligheten av droger att missbruka, men kommunen tillsammans med Region Uppsala har ett ansvar att minska den efterfrågan som finns bland missbrukare och förebygga att fler påbörjar ett missbruk.

Via skolverksamheten har kommunen mest kontakt med de unga av det naturliga skälet att de allra flesta unga tillbringar stora delar av sina vardagar där. Rimligtvis är det också där som förutsättningarna är som bäst att upptäcka missbruk i ett tidigt skede samt arbeta med förebyggande åtgärder såsom information om risker med droger.

Droger har goda förutsättningar att etablera sig djupt i samhället av egen kraft varför samhället aldrig kan anta en passiv eller slapphänt hållning i frågan. Med missbruk av droger följer kriminalitet för att försörja marknaden med varor och kriminalitet för att missbrukare ska kunna finansiera sitt fortsatta missbruk.

I sammanhanget måste man skänka en tanke till det tragiska öde som drabbar en missbrukare och dennes omgivning som riskerar medberoende. Missbruk varar för många drabbade i flera år, och döden drabbar till slut allt för ofta brukaren. Det är en situation som ingen förtjänar att gå igenom, och som måste förebyggas på ett bästa rimliga sätt.

Missbruk är för en del förknippat med skam och/eller sociala problem. Det är därför inte rimligt att förvänta sig att alla missbrukare är beredda att frivilligt ta sig ur sitt beroende med kommunens och sjukvårdens hjälp. Av det skälet är urinprover positivt för att undvika att relevanta andelar av missbruk i tidigt eller långt gånget skede missas. Formerna bör givetvis följa lagstiftningens ramar för tillämpning.

<https://unt.se/nyheter/uppsala/oklart-om-fler-uppsalaelever-tar-droger-5216692.aspx>

<https://unt.se/nyheter/uppsala/drogerna-har-okat-pa-uppsalas-skolor-5216615.aspx>

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund:

- Är du beredd att tillåta högre kommunala kostnader för att motarbeta droger bland elever?
- Överväger du eller utesluter du mer konkreta åtgärder såsom urinprover riktat till elever?

Uppsala den 19 februari 2019  
Simon Alm  
Gruppledare (SD)