

Socialförvaltningen
Tjänsteskrivelse till socialnämnden

Datum:
2020-11-17

Diarienummer:
SCN-2020-00656

Handläggare:
Sofia Venemalm

Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer från Lisen Burmeister (SD)

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** avslå motionen.

Ärendet

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till ”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck.

Beredning

Ärendet har beretts av socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Perspektivet för jämställdhet har beaktats i ärendet.

Föredragning

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är könsrelaterat våld mot kvinnor ett globalt folkhälsoproblem och att betrakta som en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

När Uppsala kommun i skrivelser refererar till ”mäns våld mot kvinnor” är utgångspunkten regeringens sjätte jämställdhetspolitiska delmål att ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt

och möjlighet till kroppslig integritet.” Regeringen har i linje med gängse forskning och kartläggningar ställt sig bakom det att våld mot kvinnor i nära relationer oftast utövas av en man mot en kvinna, vanligtvis en partner.

Forskning fastslår att det mesta våldet i nära relationer utövas av en man gentemot en kvinna som han levtt eller lever tillsammans med. Kvinnor utsätts oftare än män för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. I jämförelse med män är det också vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i nära relationer.

Studien ”Våld och hälsa” från 2014 visar att 14 procent av kvinnorna och 4 procent av männen någon gång efter 18 års ålder har utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad relation. 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen uppgav att de utsatts för upprepat och systematiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner.

Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt snarare än fysiskt våld. Det kan handla om verbala angrepp (förlöjligande och mobbning), isolering (social eller ekonomisk), svartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom. Sammantaget är män mer utsatta för våld än kvinnor. Våldet mot män sker dock vanligtvis i offentliga miljöer och utövas av andra män, mer sällan i nära relationer.

I linje med den nationella jämställdhetspolitiken använder Uppsala kommun fler begrepp än ”mäns våld mot kvinnor”, till exempel kvinnofridskränkningar, kvinnofrid, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, med mera. Våld i nära relationer är ett begrepp vars tillkomst hänger samman med ett behov av att fånga upp och synliggöra andra särskilt utsatta/sårbara grupper så som våld i samkönade relationer, våld mot äldre, våld i hederns namn, våld mot personer med funktionsnedsättning, våld mot barn och våldsutövare.

Att den nationella jämställdhetspolitiken fortfarande år 2020 talar specifikt om mäns våld mot kvinnor är för att det är det vanligaste våldet som begås i nära relationer. Omkring 20 kvinnor per år mördas till följd av att de utsatts för våld av en man, i nära relation.

Den samhälleliga diskursen idag handlar snarare om huruvida begreppet ”våld i nära relationer” urholkar och osynliggör det vanligaste våldet; mäns våld mot kvinnor.

Uppsala kommun kommer i enlighet med den nationella jämställdhetspolitiken även fortsättningsvis använda begreppet ”mäns våld mot kvinnor” i kommunala skrivningar.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020
- Bilaga, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD)

Socialförvaltningen

Tomas Odin
Socialdirektör

Motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i relationer

Våld i nära relationen är dåligt på så många sätt. Att utsättas för våld av en person som man har kär och oftast i sitt hem där man har rätt att känna sig trygg är mycket traumatiskt och ska fördömas på alla sätt. Att mäns våld mot kvinnor skulle vara värre än mäns våld mot män eller annat våld i nära relationer finns inget belägg för. Våld i nära relationer är alltid fel oavsett vem som är förövare respektive utsatt.

Vad vi har upptäckt i flera skrivelser i kommunens texter och även i skrivelser från partier in till kommunfullmäktige/nämnder så benämns ofta våld i nära relationer specifikt som ”mäns våld mot kvinnor”.

Vi lever idag i ett samhälle där många former av relationer och familjekonstellationer finns. Att då reducera eller specifikt peka på ”mäns våld mot kvinnor” anser vi begränsar problematiken. Mäns våld mot män eller kvinnors våld mot kvinnor eller oavsett konstellation av relation eller könstillhörighet är i fallet oviktigt, det är våldet som är problemet.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

- Att kommunen i sina skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av våld.
- Att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till ”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck.

Uppsala 28 januari 2020

Lisen Burmeister
Ledamot, SD