

Hur ska Bäcklösabornas trygghet säkras?

Det finns många skäl till att hamna i Uppsala. Vissa kommer hit för att påbörja en anställning och andra kommer hit för att söka lyckan. Vissa kommer hit för att underlätta umgänget med barnen och andra flyr hit från en partner som slagit dem. Vissa föds in i denna kommun och andra kommer hit som studenter.

Det är på grund av att vi vet att många har goda skäl att söka sig till Uppsala, som vi planerar nya bostäder och uppfyller vårt kommunala ansvar för bostadsförsörjningen. En sådan planering var området i östra Bäcklösa, som kommunen 2014 beslutade om och 2016 bekräftade. Bebyggelsen i Bäcklösa planerades med en annan prioritering än den vi idag arbetar fram. Då låg fokus på att utvidga bebyggelsen längs bägge sidor om Dag Hammarskjölds väg och på att bygga samman Gottsunda med Östra Bäcklösa och Ultuna. Idag vet vi att det inte är möjligt, då ett Natura-2000-område ligger som en mur mellan Bäcklösa och Gottsunda och då bebyggelsen i Ultuna kraftigt har begränsats till förmån för åker. Fokus har i stället hamnat i de Sydöstra stadsdelarna, där den större delen av fyrspårsavtalet ska förverkligas. Det område vi planerade i Bäcklösa har därefter blivit ett nutida satellitområde, där kopplingar till resterande stad är svaga och där infrastruktur är bristfällig även på sikt. Det leder i sin tur till att Bäcklösa uppfattas som oattraktivt och en väldigt malplacerad bebyggelse.

Under senare tid har mer och mer rapporter kommit ifrån Bäcklösa om social oro, nedskräpning och trångboddhet. Medarbetare från Uppsalahem, som är en stor fastighetsägare i området, har berättat om hur störningsuttryckningar till området är frekventa och att boende söker sig till andra områden så fort de kan. Våra kommunala verksamheter vittnar om att Bäcklösa kommit att bli ett socialt utsatt område, där få verkar trivas och där unga riskeras dras in i kriminalitet. Beskrivningarna är många av det misslyckande Bäcklösa blivit för Uppsalas stadsplanering. Men samtidigt som Bäcklösa är en misslyckad kommunal planering, är området en plats där många finner sin första bostad i Uppsala. Då hyrorna i området är höga, är det många som tvingas bo trångt. Det är barn som saknar eget sovrum och får sova i vardagsrum eller kök, det är flera bekanta som delar på en etta. Det är allt för många grannar som delar på samma lilla innergård och det är småbarn som inte har en stimulerande lekmiljö i sin närhet.

Orsakerna till den rådande situationen i Bäcklösa, är uppenbarligen bristande kommunal planering. Det är mycket angeläget att kommunen vänder på varenda sten för att se över hur Bäcklösa ska kunna få ett samband och integrering med de intilliggande områdena Ultuna, Sunnersta och Gottsunda, något som kräver omtag i delar av planerna för Södra Uppsala. Vi vill också att kommunen säkrar bostadsförsörjningen för alla invånare, genom att planera en större del rimligt prissatta bostäder. Uppsala kommun behöver säkra att våra nya invånare får en god start i kommunen, genom att korrigera tidigare mandatperioders missriktade beslut. Det gör vi genom att planera en kommun för alla, inte genom att stänga ute dem som har låginkomst eller saknar fet kontantinsats på banken.



Med ovan redogörelse frågar jag därför kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling:

- Vad ämnar ni att göra för att säkra samtliga Bäcklösabors trygghet och utveckling?
- Hur avser ni agera för att säkerställa att de barn som idag lever i trångboddhet i Bäcklösa ska erbjudas goda boendevillkor?
- Nu när fattiga igen har stängts ute i och med återinförandet av inkomstkrav, hur kommer det att säkerställas att de med låga inkomster får tillgång till bostäder i kommunen?

Magne Björklund (v)

